

Foreningen Danmarks Sukkermuseum.

Bestyrelsens beretning ved Foreningens 24. ordinære generalforsamling torsdag d. 4. april 2024.

Indledning

Det siges, at det at skrive en beretning ikke kræver det store. Kunsten består i at forkorte den. Bestyrelsen håber, at det vil lykkes, og alligevel prøve at give en orientering om det sidste års aktiviteter i Foreningen Danmarks Sukkermuseum. Det hedder sig, at det er det forgangne år, der refereres til, men det bliver nok mere året fra sidste generalforsamling, der vil blive omtalt.

Det nemmeste var vel bare at sige: "Business as usual", som man siger på nydansk. Eller bare at sige, at det går som det plejer. Som det vil fremgå, er det dog ikke helt tilfældet.

Bestyrelsesmøder

Der er det sidste års tid afholdt 7 bestyrelsesmøder med tæt på 100% deltagelse. Der er desuden afholdt enkelte møder af et nedsat udvalg, der mest har haft med museets lokalesituation at gøre, hvilket der vil blive vendt tilbage til. Der har desuden været afholdt et guidemøde før sæsonstart. Der skal da også lige nævnes alle de uofficielle torsdag- formiddagsmøder, hvori mange mindre ting er klaret.

I bestyrelsesmøderne er det naturligvis de løbende sager, der diskuteres, men der skal ikke lægges skjul på, at den allerede sidste år, omtalte usikre lokalesituation, har fyldt rigtig meget i det sidste års arbejde. Som vi nævnte var ejendommen her udbudt til salg. Vi havde da også et enkelt møde med den tidligere ejer, men måtte her konstatere, at vi ikke magtede at overtage hele ejendommen.

Efterfølgende er ejendommen nu solgt til en lokal erhvervsmand, med hvilken vi har haft nogle positive møder sluttende med, at der er indgået en ny lejekontrakt med begrænsede ændringer. Vi har i møderne fået indtryk af, at den nye ejer **vil** ejendommen med vedligeholdelser og forbedringer. Under forhandlingerne med ejeren, har vi ikke lagt skjul på et stort ønske om, at leje yderligere arealer i bygningen, hvilket ejeren også har noteret sig.

Vi føler os tit lidt klemte, og har kun meget begrænsede muligheder for, at lave specialudstillinger, og kun i mindre omfang muligheder for røkeringer.

Sammus

Sidste år nævnte vi, at Foreningen havde indmeldt sig i sammenslutningen af mindre foreningsejede og foreningsdrevne museer i hele Danmark *sammus*. Foreningen har p.t. 77 aktive medlemmer. Så at sige fra Skagen til Gedser.

Vi har deltaget aktivt i foreningens arbejde ved at deltage i forskellige arrangementer. Bl. a. interne kurser og generalforsamling. Senest har den samlede bestyrelse deltaget i et bestyrelses

kursus afholdt her i museets lokaler. Kurset omhandlede dels en bestyrelses opgaver samt en hel del nedslagspunkter vedr. medlemstilgang og rekruttering af frivillige og nye bestyrelsesmedlemmer. Kurset gav i det hele taget bestyrelsen gode informationer, og også noget at tænke over. Vi blev flere gange gjort opmærksom på, at gjorde man det samme hvert år, fik man sikkert også det samme resultat hvert år. Prøver man derimod noget andet, vil man helt sikkert få et andet resultat.

Som bestyrelsen skal vi samtidig hele tiden huske på, hvad vi som museum er sat i verden for.

- At samle
- At registrere
- At opbevare
- At formidle
- At forske

Sammus har tilsyneladende et stort netværk og erfaringer at trække på. Det skal da også her nævnes, at Sukkermuseet via *sammus* har investeret i et helt nyt regnskabssystem kaldet "foreningLet". Dette omfatter desuden håndtering af medlemskartoteker m.v. og blev første gang benyttet ved generalforsamlingsindkaldelserne i år. Systemet er tilegnet museer som vores, og bliver løbende opdateret med fin backup.

Sammus arbejder også på at lave en slags paraplyorganisation, der samler fondsansøgninger fra mindre museer. I flere ansøgninger er der det paradoks, at ansøgningerne omhandler for små beløb, da mange større fonde ikke ønsker ansøgninger på måske ikke under en halv mio. til et konkret projekt. Dog altid ansøgninger til nye projekter, og kun i meget få tilfælde ansøgninger til drift.

Som eksempel nævnes Velux fondens 60+ ansøgninger. Her har *sammus* opnået tilskud på kr. 300.000 til deres kursusvirksomhed. Som nævnt er det vanskeligt at få midler til drift, men kun til nye anskaffelser og aktiviteter og dermed øget manuel indsats. Og det bliver kun vanskeligere!

Studietur

For at det ikke skal være arbejde det hele, så blev der arrangeret en studietur, eller vi kan nok lige så godt kalde det en udflugt, for bestyrelse guider, og øvrige frivillige til Sjælland, hvor vi først besøgte informationscentret ved den nye Storstrømsbro på Masnedø, hvilket kan anbefales andre. Vi kunne som museumsfolk godt blive lidt misundelige på den flotte opstilling man havde her. Turen gik herefter til Hedeland i Hedehusene, hvortil vi har gode kontakter.

Her var bl.a. lejlighed til, at få en køretur med et ombygget roetog drevet af et D.d.S bygget lokomotiv, som flere tur deltagere genkendte. Vi indtog her et par håndmadder. Turen var dels som belønning for det frivillige arbejde der udføres i museet og dels for, at styrke det sociale omkring museet.

Dagen sluttede med et beskedent måltid i Nakskov.

Det skal da også lige nævnes, at der også til jul var inviteret til et glögg-arrangement for Museets frivillige.

Guiderne

Et væsentlig del af aktiviteterne omkring et museum, er at sikre et velvilligt og flittigt guidekorps. Da gennemsnitsalderen for de tilknyttede frivillige er temmelig høj, er det naturligt, at der kan være et vist frafald en gang imellem. Enten pga. sygdom eller af andre årsager. Det er derfor vigtigt hele tiden at finde nye og gerne nyere emner. Hidtil er det lykkedes, at kunne få tilgang, så man råder over et solidt guidekorps. Som det ser ud nu, påtager guiderne sig i gennemsnit 2 vagter om måneden. Men flere guider er særdeles velkomne.

Heldigvis har vi gode kræfter til såvel planlægning som til, at træde til med kort varsel, hvis der pludselig bliver frafald.

Medlemmerne

En vigtig base for en forening som Foreningen Danmarks Sukkermuseum er en solid medlemsskare. Den naturlige "fødekæde" for os er, og har lige fra starten været, medarbejdere på fabrikkerne og landmænd. Begge dele bliver der færre af, så der må findes andre kilder. At det under det nævnte kursus blev nævnt, at det var et problem hos de fleste andre museer, er ikke nogen undskyldning for, ikke at foretage sig noget. Det vil fremover være et påtvunget fokusområde. Foreningen havde i 2023 238 betalende medlemmer, hvilket dog er en lille fremgang på 10 medlemmer. Der ligger p.t. 20 ubetalte girokort ude.

Besøgstal og åbningstider – hjemmesiden

Besøgstallet er naturligvis et vigtigt parameter for et museums berettigelse. Vi kæmper her vores kamp. Vi havde i 2023 1855 besøgende mod 1728 i 2022. Vi har stadig en stor udfordring i, at få kontakt med busselskaberne. Og må i den sammenhæng også erkende, at vi har en meget stor udfordringer med, ikke at kunne forny os, og dermed skabe opmærksomhed udadtil.

Igen i 2023 har vi haft mange udenlandske besøg, og mange cykelturister. Der er ingen tvivl om, at de andre attraktive besøgsmaal i vores område smitter af på os. Det gælder både andre museer og ikke mindst sommerhusområderne. Heldigvis har der været dage, hvor det har været museumsvejr. Det er i den forbindelse derfor med beklagelse, at vi har måtte erfare, at man agtede at lukke turistkontoret i Nakskov, som vi altid har haft et godt samarbejde med. Heldigvis ser det nu ud til, at frivillige kræfter prøver at starte op igen.

Vi tilpasser løbende museets åbningstider. Både belært af erfaringer, og skelen til andre museer. Vi havde også i år åbent i vinterferiens uge 7 og delvis i uge 8. Ud fra besøgstallet bliver vi nødt til at søge at markedsføre os mere aktivt her. Evt. med annoncering. Det er ikke ukendt, at pressen lever af, at sælge annoncer, og er knapt så villige til, at levere serviceydelser.

I øvrigt søger vi belært af sidste års "brugerundersøgelse" principielt til, at henvise til museets hjemmeside, der løbende bliver opdateret med åbningstider entré priser og andet relevant.

Det kan også nævnes, at vi har fået et nyt optryk af vores brochure, hvor vi helt har undladt at oplyse om åbningstider m.v. og blot henvist til hjemmesiden, som vi er så heldige, altid at have opdateret. Igen sidste år har vi haft fornøjelsen af, at kunne benytte lokalet i stuen ved større besøg.

Forskellige samarbejder

Foruden det nævnte medskab af *sammus* deltager Sukkermuseet også i andre relevante samarbejder. I Nakskov har man et Museumsråd, der koordineres af Nakskov Handel og Erhverv. I dette samarbejde deltager alle byens museer. Man søger her at finde forskellige aktiviteter for, at markedsføre de forskellige museer. I møderne dukker en masse ideer op, og nogle bliver også skudt ned igen. Mange gange ud fra den kendsgerning, at alle er afhængige af frivillig arbejdskraft og for nogles vedkommende af en begrænset økonomi.

Sukkermuseet har hidtil også deltaget i et Museumssamråd under museum Lolland Falsters vinger. Dette samarbejde har ikke fungeret optimalt, og man er nu ved at omorganisere sig og med deltagelse af turistinteresser.

Forskellige aktiviteter er dog allerede på plads, og Sukkermuseet deltager i det omfang det er relevant, eller hvor der er ressourcer til det. I flæng kan nævnes sukkerfestival, roelygter, kulturdag, markering af Lollandsbanens 150 jubilæum m.v. Flere fremtidige aktiviteter nævnes under et andet punkt på generalforsamlingens dagsorden.

Sukkereventyret på Lolland-Falster.

Det skal også her nævnes Sukkermuseets deltagelse i udgivelsen af bogen "Sukkereventyret på Lolland-Falster". Bogen er udgivet på initiativ af Lolland Bibliotekerne, der opfordrede Sukkermuseet til et samarbejde omkring bogen, der skulle være et bidrag til markering af Sukkerfabrikkernes 150 års jubilæum.

Flere af museets medarbejdere har også deltaget aktivt ved, at bidrage med indlæg i bogen. Bogen blev lanceret ved en reception i bibliotekets mødesal i Nakskov. Det var oprindeligt planen, at receptionen skulle afholdes på Sukkermuseet. Hvilket ville være et fin mulighed for museet at markere sig, men da vores fysiske rammer er som de er, blev man hurtigt enige om, at biblioteket var mere velegnet til den 80 mennesker store forsamling.

Receptionen blev meget vellykket med fin pressedækning. Museet modtog et antal gratis eksemplarer af bogen, som uddeltes til museets frivillige. Bogen kan fortsat købes på museet, der også i aften har nogle eksemplarer til rådighed.

Henvendelser

Også i det forløbne år har museet modtaget mange henvendelser af meget forskellig art. Ud over de sædvanlige henvendelser ang. salg af reklamer og annoncer, modtager man også mange, der drejer sig om konkrete oplysninger. Pga. det store erfaringsgrundlag der er til rådighed blandt museets medarbejdere, er det lykkedes i de fleste tilfælde at hjælpe med oplysninger.

Sponsorater

Af naturlige årsager er det for en forening som vores vigtigt med gode sponsorer. Vi kan igen glæde os over, at have modtaget tilskud fra den tidligere Nakskov Sukkerroedyrkerforening. Et tilskud, der godt nok blev ydet sidste år, men pga. den usikre lokalesituation bliver beløbet først aktiveret i år med maling af opgang mm. Også fra kommunen har vi modtaget et mindre tilskud til lokaleforhold. Møenbogaardfonden har hjulpet en del på vej med anskaffelse af det nye regnskabssystem. Også i 2023 har vi igen modtaget et tilskud fra Nordic Sugar.

Det kan i øvrigt i den forbindelse nævnes, at Jesper Thomassen er fratrukket som adm. dir. i Nordic Sugar. Jesper klippede i sin tid snoren ved museets åbning, og har gennem årene været en god støtte for museet, og der skal derfor herfra lyde en stor tak for støtten. Sukkermuseet var repræsenteret ved Jespers Thomassens fratrædelsesreception.

Afslutning

Indledningsvis blev det nævnt, at det kunne være vanskeligt at begrænse sig, når der skulle aflægges beretning. Bestyrelsen håber det i et vist omfang er lykkedes ved aflæggelse af denne beretning. Og håber samtidig, at det giver et nogenlunde indtryk af, hvad der rører sig omkring Foreningen Danmarks Sukkermuseum.

Afslutningsvis skal der igen lyde en tak til vore sponsorer, der sammen med Foreningens medlemmer, gør det muligt, at klare dagen og vejen i et museum som vores.

Der skal ligeledes lyde en tak til vore besøgende, der gør det hele værd at arbejde med. Der skal også lyde en stor tak til alle de frivillige, der har deres gang på museet. Både som guider og som praktiske medarbejdere. Uden dem intet museum.

Endelig skal der på det personlige plan lyde en tak til bestyrelsen for et godt, somme tider udfordrende, men altid loyalt samarbejde.

Tak